



BASISSCHOOL HAZENAKKER

Nieuwsbrief Februari 2017

Beste ouders,

Beste kinderen,

Een nieuwe maand, een nieuwe nieuwsbrief... Wegens technische en praktische problemen krijgt u deze samen met het eerste nummer.

Intussen is het nieuwe gebouw al goed in gebruik genomen en hebben uw kinderen er ongetwijfeld al volop over verteld thuis. Ik twijfel er niet aan dat u ook benieuwd bent naar hoe alles eruitziet... Nog even geduld ... We zijn volop bezig, samen met het oudercomité, de festiviteiten en activiteiten rond de feestelijke opening voor te bereiden. En ook u zal hierop uitgenodigd worden.

Ook op de speelplaats hebben de kinderen hun stekje al goed gevonden. Wat we erg spijtig vinden is dat we veel spullen vinden die 'van niemand' zijn. Vanaf nu is er in het kleuterblok in het gangetje een speciale kast waarin alle verloren voorwerpen verzameld worden. Ook aan de opvang van de lagere wordt een kast met curverboxen voorzien. Misschien staat ze er wel al tegen de tijd dat deze brief verschijnt... Op deze 2 plaatsen kan u dus steeds terecht om de verloren spullen te zoeken. Mogen we, om de berg zo klein mogelijk te houden, jullie vragen alles te naamtekenen? Zo kunnen we zelf de eigenaar vlot terugvinden. Alvast bedankt voor de medewerking.

Verder wens ik u allen heel veel leesgenot. De juffen, o ja, ik mag de meester niet vergeten, en de kinderen beleefden alvast veel plezier aan de voorbije weken en het schrijven van de artikeltjes.

Ann Lessens

Waarnemend directeur

Instappertjes

In januari mochten we 8 nieuwe instappertjes verwelkomen bij de sloebers. De eerste weekjes zitten er ondertussen bijna op en... ze vinden het super leuk in ons klasje. Welkom, nieuwe vriendjes!!!!



1^{ste} Kleuter

De eerste kleuterklassen hebben in de maand januari voornamelijk gewerkt rond het thema 'ziek zijn'.

In de klas werden alle poppen uitgebreid onderzocht en verzorgd, er werden medicijnen gemaakt, dokterstassen geknutseld en nog zo veel meer.



Het hoogtepunt van het thema was toch wel het bezoek van een echte dokter. De opa van Jasper uit K1A is urgentiearts. Tijdens zijn bezoek toonde hij een aantal spullen uit zijn dokterstas. De kleuters konden zo eens door een echte stethoscoop luisteren.

De dokter vertelde ook wat meer over zijn beroep aan de kleuters. Hij is geen dokter waarbij je aan huis kan gaan zoals een gewone huisarts. Maar de opa van Jasper is de dokter die mee gaat met de ziekenwagen.

Vele gezonde groetjes van de eerste kleuterklassen!

2^{de} Kleuter

Winter. De eerste kou en een periode waarin we vatbaarder zijn voor ziektes.

Januari is dan ook de maand bij uitstek om te werken rond het thema **"Ziek zijn"**. Dit is wat de kleuters van de tweede kleuterklas deden. Na de waarneming van de dokterstas, konden ze zelf aan de slag. Zo maakten vele kleuters hun "eigen" dokterstas.

In de poppenhoek kwamen we deze week heel wat dokters en verpleegsters tegen! Ook op de iPad konden de kleuters tanden, oren, ... genezen in het spelletje Toca Doctor.

Midden in de week was het tijd om wat vitamientjes in te nemen. Dit deden de kleuters door zelf een bosbessensmoothie of (bananen)milkshake te maken.

Gelukkig waren er die week niet teveel kleuters "echt" ziek.



3^{de} Kleuter



In de derde kleuterklas werkten we het thema 'de tandarts' uit. De kleuters leerden wat gezond en ongezond is voor de tanden, ze maakten tandendoosjes om de melktandjes in te stoppen, er werden liedjes en versjes geleerd, het juiste aantal tanden werd geteld en de winkelhoek werd omgetoverd in een apotheek. Maar waar de kleuters vooral naar uitgekeken hadden, was toch samen de tanden poetsen. De timer werd gestart... Het 2 minuten tanden poetsen kon beginnen! Flink gedaan van onze sloebers! En tot slot staat er nog een bezoek aan de tandarts gepland.



1^{ste} Leerjaar



Na de vakantie maakten wij een grote stap in het eerste leerjaar! We leerden rekenen boven de 10. Dat is niet zo eenvoudig, maar gelukkig hebben we nog tijd om dat goed in te oefenen. We leerden ook kloklezen tot op het uur en maakten dan ook onze eigen koekoeksklok. We knutselden nog veel meer. Zo maakten we ook nog

een pauw en een pinguïn. Wat was het leuk om nog een keertje te schilderen. De kindjes van juf Hilde knutselden ook iets om haar veel beterschap te wensen samen met hun nieuwe juf Julie. De weken na de vakantie vlogen al voorbij door alle leuke nieuwe dingen die we leerden. Hier zie je enkele van onze kunstwerkjes.



2^{de} Leerjaar

We zijn nu halfweg het schooljaar en de kinderen kunnen al tot 100 rekenen. In februari gaan we nog een stapje verder en leren we met de brug rekenen en starten we met de maaltafel van 4. Tijdens de werlessen werkten we rond het thema 'huizen'. De kinderen kennen verschillende soorten huizen, weten wie er helpt om de huizen te bouwen en waaruit het huis is gebouwd. De mama van Floris kwam vertellen wat het beroep van architect inhoudt. We leerden ook een lied binnen dit thema en hebben zelf een huis gebouwd met bakstenen van papier. Daarnaast leerden de kinderen een tangram maken. Opnieuw mooie resultaten! Belangrijke informatie voor de maand februari : vanaf nu gaan we iedere vrijdag zwemmen en op 9 februari maken we een uitstap naar Gent! Leuke vooruitzichten dus!



3^{de} Leerjaar

De bezige bijen van het derde leerjaar hebben er alweer een drukke maand opzitten. We verdiepten ons in de wereld van de journalistiek en ontpopten ons tot echte redacteurs. Zo maakten wij onze eigen 'Haasjeskrant'. Bewonder het prachtige werk van de kinderen op de website van onze school. We leerden in de klas ook hoe we een artikel goed kunnen voorlezen, als een echte nieuwslezer.

DE HAASJESKRANT
DERDE LEERJAAR 2016-2017



We gingen deze maand ook voor de tweede keer naar de bieb. Deze keer namen we meer boeken mee naar huis. We zijn nog even zoet voor we alles uitgelezen zullen hebben.

Een tijdje geleden was het eindelijk zover: turnen in de spiksplinternieuwe turnzaal. Wat was dat leuk zeg!

Nog een primeur: We stelden in het kader van onze 'journalistenschool' voor het eerst in het derde leerjaar een zelfgekozen artikel voor.

In het derde leerjaar worden we echte rekenknobbels. Wij kunnen nu al cijferen met meerdere keren onthouden en ontlenen!

4^{de} Leerjaar

Het vierde leerjaar werkte de afgelopen weken rond het W.O.-thema "België". De kinderen leerden over de geschiedenis van België, over de koningen die ons land al kende, maar ze kwamen ook veel te weten over de Eerste en Tweede Wereldoorlog.

Op donderdag 19 januari trokken we met z'n allen in de voormiddag naar Gent. We bezochten er een interactieve tentoonstelling in de Sint-Pietersabdij: "Oorlog in korte broek".



De kinderen hadden een eigen koptelefoon en konden tijdens de rondgang allerlei verhalen horen en lezen over de Eerste Wereldoorlog, en dit alles door de ogen van kinderen uit de hele wereld.

Een boeiende en leerrijke voormiddag!

Begin februari gingen we, naar aanleiding van de poëzieweek, de Gentse poëzieroute voor kinderen doen. Er was ook een sportnamiddag van SVS gepland. Meer daarover in de volgende nieuwsbrief!



6^{de} Leerjaar

Het nieuwe gebouw en op bezoek in het middelbaar.

Voor de kerstvakantie begonnen we met verhuizen naar het nieuwe gebouw. We mochten nog niet in het gebouw komen, pas na de kerstvakantie mochten we les volgen in de nieuwbouw. Nu we in het gebouw zitten, hebben we er ook een nieuwe turnzaal bij en die is super groot. Wij van het 6^{de} en het 5^{de} leerjaar vinden het gebouw zeer leuk en mooi. Onze juffen moeten wel nog wat wennen aan het nieuwe smartboard.

Op 17 januari gingen we naar het Muda in Evergem of anders gezegd, het Einstein Atheneum. We hebben daar een paar muzische lessen gevolgd zoals dans en toneel en we mochten ook genieten van de muzikale talenten van de school tijdens een concert. We bezochten in januari ook het Atheneum van Merelbeke en Gentbrugge. Daar hebben we enkele algemene vakken gevolgd zoals wiskunde, chemie, Latijn, techniek, Engels, sport en ook van de technische vakken houtbewerking en verzorging mochten we wat proeven.

Met andere woorden, we hebben al een zeer leuke maand achter de rug.



Oudercomité

De eerste zichtbare realisatie van het nieuwe oudercomité was de allereerste **"Meet the parents"-bar op 20 december**. De bedoeling was om de brug te maken tussen de kersthappening van de kleuterjuffen en het oudercontact van het lager. Op deze manier willen we het contact tussen de ouders onderling en de ouders en het schoolteam bevorderen. Dit kon bij een lekker drankje of hapje aan een democratische prijs. De opbrengst gaat integraal naar de school ter ondersteuning van de leerlingen. Wie erbij was kon genieten van een gezellige babbel en avond, wie er (nog) niet bij was, krijgt dit jaar zeker een nieuwe kans... We hopen van dit concept een vast gegeven te kunnen maken bij algemene oudercontacten en occasionele evenementen op school.

Ondertussen zitten de verschillende themagroepen niet stil en wordt samen met het schoolteam nagedacht over allerlei initiatieven om te werken aan onze open, groene en gezonde school van de toekomst. Binnenkort kunnen jullie hierover beknopte verslagen meevolgen op de website. Later meer hierover.

Ook vanuit het oudercomité willen we alvast alle ouders, leerlingen en het schoolteam het beste wensen voor 2017. Laten we er samen een gezellig en geëngageerd jaar van maken!

