



## BASISSCHOOL HAZENAKKER

### *Nieuwsbrief Maart 2017*

Beste ouders,

Beste kinderen,

Vandaag krijgt u de nieuwe editie van onze nieuwsbrief. Dit betekent dus ook dat de vakantie alweer voorbij is. We hopen dat de batterijen van de kinderen weer zijn opgeladen en dat ze er weer volop tegenaan kunnen tot aan de paasvakantie.

Voor de vakantie stond onze school een beetje op stelten. Dan ging de gekke week door. Zeer aangenaam was het, dat er heel wat ouders aanwezig waren bij de carnavalstoet.

Mag ik er u ook al op attent maken dat er binnenkort, op donderdag 23 maart, oudercontact is voor uw kinderen. Noteer deze datum alvast in agenda.

Vriendelijke groeten,

Ann Lessens

Waarnemend directeur



Save the date!  
5 mei  
Inhuldiging  
nieuw gebouw

## Sloeberties

In februari werkten onze sloebers een weekje rond het thema "muziek". Op ontdekking met instrumenten, geluidenspelletjes, zingen, dansen, improviseren op muziek... . Het werd een druk, lawaaierig weekje met heel enthousiaste kleuters. Ook de papa van Alexander bracht een bezoekje aan de klas en liet ons kennismaken met zijn zelfgemaakte tankdrums, instrumenten gemaakt van gasflessen. De kleuters en de juf waren vol bewondering voor de mooie klankkleur die uit het instrument werd getoverd. Nadien mochten we volop zelf experimenteren en muziek maken. Superleuk! Hartelijk dank om even langs te komen!!! Om het thema dan toch nog rustig af te sluiten genoten de kleuters op vrijdag van de wekelijkse Tik Tak- voorstelling.



## 1<sup>ste</sup> Kleuter

Februari was voor de eerste kleuterklassen een muzikale maand.



De ouders van Emma hebben ons laten kennismaken met klassieke muziek. Papa zorgde voor mooie pianomuziek waarop we eens lekker konden dansen en zingen. Mama zong een mooi stukje opera en een aantal liedjes die we uit volle borst konden meezingen.

Amy's oma had haar dwarsfluit meegebracht naar school. Zij heeft voor ons een aantal zeer gekende liedjes gespeeld zoals 'k zag twee beren, Hansjevasje Kevertje ...



## 2de Kleuter

Tuutaaa, Tuutaa, horen jullie dat ook?

Daar is de brandweerman!

De kinderen van de tweede kleuterklas leerden een week over het thema: 'de brandweer'. Via de handpoppen BRAVO en VONK maakten de kinderen kennis met brandpreventie. Zo leerden we gevaarlijke situaties herkennen en we weten nu ook wat we moeten doen als er echt brand is.

Tijdens ons thema kwam er een echte brandweerman op bezoek met zijn brandweerwagen. Hij liet ons natuurlijk de sirene eens horen. Amai, dat was luid!



Vervolgens

leerde de brandweerman ons evacueren. We hoorden het brandalarm en maakten een lange rij met een brandslang. Eens we allemaal aan het tuinhuis waren, was iedereen veilig! Goed gedaan allemaal!

Tot slot mochten we ook allemaal de brandslang vasthouden en spuiten met water. Dat was echt super leuk!



## 3de Kleuter

Deze maand maakten we een mooie brief voor Valentijn. We stuurden de brief op met de post naar onze mama en papa.



We leerden ook over stoere ridders en lieve prinsessen. Wij, ridders zonder vrees, deden allerlei moeilijke opdrachten en werden zo tot echte ridders en prinsessen gekroond! Daarna was er een groot feest met een heerlijk banket.



Dank u wel mama's en papa's voor de vele en mooie lekkernijen.

## 1<sup>ste</sup> Leerjaar

Het is feest! Het is CARNAVAL!

De laatste week voor de vakantie was een gekke week. We vierden carnaval op school. Elke dag opnieuw mochten we ons verkleden of met een gek kapsel naar school komen. In de klas maakten we ook kleurrijke maskers met de afdruk van onze eigen handen.

Op vrijdag voor de vakantie maakten we het gezellig in de klas, de kinderen mochten een beetje spelen en de juf maakte van ons haar een gek kapsel in haar kapsalon. In de namiddag keken we nog samen naar een filmpje met een kommetje chips.



Na de vakantie gaat juf Julie naar de peuterklas dus we zullen haar missen!

## 2<sup>de</sup> Leerjaar

Deze maand zijn we met het tweede leerjaar op uitstap geweest naar Gent. In een bootje werden de kinderen vergezeld door Alina Pralina. Ze vertelde een sprookje over ridder Vince in Drakenland. De kinderen moesten niet alleen luisteren, maar kregen opdrachtes: passende geluiden maken, dansen, zelf toneel spelen.



We zijn deze maand ook naar de markt geweest. Daar kochten we verschillende groenten. Deze gebruikten we om tomatensoep te maken. De soep was lekker en er bleef geen druppeltje over!



## 3<sup>de</sup> Leerjaar

In het derde leerjaar word je een echte rekenexpert. We leerden enkele trucjes die ons kunnen helpen bij het vermenigvuldigen en delen. Maal 100, gedeeld door 100, ... Een nulletje meer of minder, wij schrikken nergens meer van! We kunnen nu ook al cijferend vermenigvuldigen. Met de geodriehoek in de hand, oefenen we elke keer opnieuw om nauwkeurig te werk te gaan bij meetkunde. Dat is niet eenvoudig, maar we worden telkens beter!

We leerden hoe we een goede uitnodiging schrijven en schreven ook een echte brief. We maakten een uitstapje naar de postbus en verstuurd zo onze brieven zoals het hoort. Nu is het wachten geblazen tot de brief toekomt! Misschien krijgen we zelfs een antwoord? Ook reclame kent geen geheimen meer voor de kinderen van het derde leerjaar. Wij kennen nu de trucjes die gebruikt worden in reclame, wij laten ons echt niet meer vangen!

We sloten de periode voor de vakantie af met een echte gekke week. Elke dag was er een andere verkleedopdracht. De kinderen kwamen dan ook steeds leuk verkleed naar school! Ook de carnavalstoet was een succes! Weer of geen weer, de kinderen van onze school zijn altijd te vinden voor een mooie stoet.



## 4<sup>de</sup> Leerjaar

Op vrijdag 3 februari trokken we naar Merelbeke om er allerlei sporten met de bal te ontdekken. Korfbal, voetbal, maar ook heel wat onbekende en nieuwe spelletjes stonden op het programma. We leefden ons er helemaal uit.



Tijdens de Poëzieweek legden we de poëzieweek af in Gent centrum. Echt leuk! Er waren 18 plaatsen langsheen het parcours, waar telkens een gedicht met bijkomende opdracht te vinden was. Bovendien leerden we de stad een beetje verkennen. Voor herhaling vatbaar!



Niet te vergeten: Binnenkort, vrijdag 10 maart 2017, houden wij met het vierde leerjaar een tweedehandsbeurs! We zijn reeds volop bezig met de voorbereidingen (affiches, materialen verzamelen, ...). Iedereen van onze school is welkom. Kom zeker een kijkje nemen!

## 5<sup>de</sup> Leerjaar



Woensdag 23 februari bezochten we de sterrenwacht in Gent. Het was spectaculair. We kregen een 3D-filmpje te zien en het was net of alle planeten op ons afkwamen. Er zijn 3000 planeten in het heelal maar in ons zonnestelsel maar 8. Maar er is nog veel meer te zien in het heelal! Sterren, manen .... Zou er ergens anders nog leven zijn? Goed mogelijk maar er zijn heel wat problemen om dat te weten te komen! 23 000 jaar onderweg??? Boven op het dak is er een weerstation. Door het slechte weer waren we wat afgeleid en daarom verbleven we er niet lang! De koepel met daarin de loodzware telescoop was heel indrukwekkend! Het is de moeite om te bezoeken! Wie zin heeft kan dat! Raadpleeg de website "Sterrenwacht Armand Pien"



Amber, Elena en Obedah

## 6<sup>de</sup> Leerjaar

We begonnen gemotiveerd deze maand met wat toetsen en een pedagogische studiedag op woensdag. De leerlingen van zedenleer mochten een tijdscapsule maken. Deze maand bezochten we KTA Gito Groenkouter in Sint-Amandsberg. Daar hebben we eerst een kleine rondleiding gekregen en daarna hebben we elk in ons groepje iets in elkaar gestoken



en dat was super tof! De laatste week was het carnavalsweek op school: maandag was het omgekeerde dag, dinsdag mochten we gekke accessoires dragen, op woensdag was het echt carnaval en hebben we met de hele school een hele grote stoet gemaakt op straat. Donderdag was het 'één kleur-dag' en op vrijdag was het bad-hairday. Dat was wel grappig want er waren sommige kinderen die er echt iets moois en grappigs van hadden gemaakt! © Als ontspanning hebben we in de les Beeld per 2 een gipsmaskertje van elkaars gezicht gemaakt. Dat was wel genieten en ook heel leuk want dat maskertje hebben we beschilderd. Wat dan wel niet zo leuk was, was dat daarna heel de klas vuil en rommelig was. We hebben veel moeten poetsen, gelukkig konden we ook op de poetsvrouw rekenen!

We hebben niet alleen maar van die leuke dingen gedaan, we hebben ook veel nieuwe dingen bijgeleerd zoals het volume! Tijdens de WO-lessen leerden we praktische informatie over het secundair onderwijs. Nu weten we al een beetje beter hoe alles daar in elkaar zit. We hopen dat de volgende maanden ook zo leuk zullen zijn!!!! 😊😊😊

Sil, Wout, Sena



## Oudercomité

Na een heel enthousiaste start van het oudercomité werd besloten om in themagroepen verder te werken rond de thema's die ons ouders het meest beroerden: een themagroep rond gezondheid, sport op school en naschoolse opvang, een themagroep rond mobiliteit, een themagroep rond diversiteit en betrokkenheid, een themagroep communicatie, een aantal concretere werkgroepen rond de kerstmarkt, het schoolfeest, de opening van het nieuwe gebouw, ... Zoveel thema's, zoveel dromen, zoveel ideeën ... En samen proberen we deze ideetjes op de sporen te krijgen, in samenwerking met het schoolteam.

De werkgroep mobiliteit bijvoorbeeld. Iedereen ziet dagelijks gevaarlijke situaties aan de schoolpoort, waar kinderen al fietsend en wandelend tussen auto's door laveren. Samen met de directies van de lagere én middelbare school hadden we een overleg met de stad Gent over mogelijkheden inzake een veiligere verkeerssituatie in de straat. De optie van een **schoolstraat** is zeker mogelijk. Hiervoor komt er een **infomoment op donderdag 27 april**, waar we jullie al van harte voor willen uitnodigen. Schepen Watteeuw werd op de mobiliteitsmoeilijkheden gewezen met een brief vanuit het oudercomité.



In december kwam er dan ook het nieuws dat tram 22 uit de buurt zou verdwijnen. Gezien er veel kinderen ook met deze tram naar school komen en de school de tram ook gebruikt voor uitstapjes, sprong ook de themagroep mobiliteit hiervoor in de bres. Op woensdag 15 februari gingen de klassen van het 6<sup>de</sup> leerjaar mee zingen en springen om hun liefde voor tram 22 te verklaren en om De Lijn zo te vragen hun

tram 22 te behouden. Jullie zagen de reportage misschien wel op AVS. Ook **op zondag 12 maart** voert de buurt een ludieke actie voor het **behoud van deze tram 22** met een **muzikale aperitieftram** om 10 uur, waarop ze iedereen van harte uitnodigt.

Veilig en zacht vervoer naar school ... daar wil deze themagroep verder voor ijveren. Samen met de school en alle ouders gaan we voor een veiligere schoolomgeving!