

De laatste droom  
Ik wandel en wandel.  
Ik zie niemand, alleen zwart.  
Ik loop oneindig door.  
Het regent redelijke hard.  
Het werd lichter.  
Ik zag eindelijk groen.  
Toen werd ik wakker.  
Ik liep uit de deur.  
De zon zag ik voor de laatste keer.  
Ik keek nog eens rond, dat kan nooit  
meer.  
Ik viel, zag het licht.  
Het was zo ver weg.  
Dit was mijn gedicht.

Nathan, L5A

De lucht is blauw.  
De zon is geel.  
Het gras is groen.  
De bloemen tellen verschillende kleuren,  
net als de regenboog.  
Wat is de aarde mooi.  
En er zijn nog veel dieren.  
Allemaal aparte soorten:  
Roofdieren, vogels, insecten,  
en nog zoveel meer.  
Maar spijtig genoeg is de mens de  
grootste boosdoener.  
Zij gingen respectloos om met de aarde.  
En vervuilden haar.  
Het ijs smelt op de Noordpool.  
Het klimaat warmt op.  
De zeeën vol plastic.  
Dieren beginnen uit te sterven.  
Wat is de oplossing om de aarde te  
redden?

Chaïma, L5B

vlinders in je buik  
Ik zit niet op een attractie.  
Ik ben niet verliefd.  
Het enige dat in mijn buik zit zijn  
regenboogvlinders.  
Die zorgen voor mijn fantasie.  
Ik spring, ik dans, ik huppel.  
Ze kietelen me!  
Maar oeps, een vaas kapot!  
Dit lijkt wel een dramafilm zonder slot!  
De vlinders zijn weg.  
Mijn ziel is er niet meer.  
Ik ben een geest met verdriet.  
Maar oeps, er is iets in mijn buik.  
Er komen er meer en meer.  
De vlinders zijn terug.  
De vaas is heel.  
Dit lijkt wel een droom met een  
gigantisch geheel!

Nil, L4B

Rekenen, rekenen  
Alle getallen  
Ze klimmen omhoog  
En omlaag  
Soms blijven ze staan  
Soms zie je ze gaan  
Ik kan tellen tot honderd  
Of nee!  
Zelfs tot duizend en meer:  
 $1 + 2$   
 $10 + 100$   
 $1000 + 2$   
Doen jullie mee?  
Dan doe ik er nog een paar,  
Zo, we zijn klaar!

Onno, L3A